

## Aflevering 10: Café slijterij Stad en Lande/Café Centrum

In de rubriek "De sponsor uitgelicht!" ga ik (Wes) elke twee week bij een van onze sponsoren langs voor een vraaggesprek, om zodoende te kijken wie of wat er schuil gaat achter het reclamebord.

In deze tiende aflevering ga ik langs bij de Cindy Wolt en Erwin Hooites, eigenaren van Café slijterij Stad en Lande, Café Centrum en Café De Eerste Aanleg, gevestigd in Delfzijl en Appingedam.



Het is woensdag 4 november als ik samen met Jan Groothof op de fiets naar Café Centrum ga, waar we om 11.00 uur met eigenaren Cindy Wolt en Erwin Hooites hebben afgesproken om een en ander aan vragen af te vuren. Ten tijde van dit gesprek zaten we net drie weken in de tweede lockdown. En na een uitleg over emailen borden starten we het gesprek.

☺ **Allereerst leuk dat jullie mee willen doen aan dit item.**

Cindy: Geen enkel probleem, alleen maar leuk toch.

Erwin: Nee hartstikke leuk inderdaad.

☺ **Hoelang zijn jullie al sponsor bij Farmsum?**

Cindy: Wij zelf tien jaar bij Stad en Lande, want daar zijn wij in 2010 begonnen en een van de voorwaarden voor de overname was dat het sponsorschap voor Farmsum intact bleef. En bij Café Centrum weet ik het zo niet.

Kevin: Die hing er al toen jullie de zaak overnamen in 2009.

Jan: Dat klopt, hij is alleen een keer opnieuw bedrukt.

Erwin: Dat kan ik me zo niet meer herinneren.

Cindy: Ik weet niet wat dat dan opgeteld is maar in ieder geval al zo lang wij onze zaken voeren. We hebben ook al een paar keer shirts gesponsord.

☺ **Jij hebt ook nog in het bestuur gezeten toch Cindy?**

Ik ben nog een blauwe maandag secretaris geweest, dat had jij mij toen aangesmeerd. Ik zeg wat is dat dan en Kevin zei dat dat niet zoveel voor stelde. Dus toen heb ik dat gedaan, maar ik was meer een zakenvrouw dan dat ik verstand van voetbaltechnische zaken had dus dat bleek dus niet een goede match.

☺ **Jammer maar helaas! Wat is jullie binding met Farmsum/Delfzijl?**

Erwin: Ik ben hier geboren en getogen in Delfzijl. Geboren in de Fregatlaan, die woningen staan er inmiddels niet meer, en groot geworden bij mijn opa en oma. Mijn oma was een Farmsumer, Westerkamp, Haar broer Arend Westerkamp heeft nog heel veel over Farmsum geschilderd. Hij zat ook bij de stalmeesters vroeger.

Cindy: Ik ben van oorsprong een damster natuurlijk en ben voor mijn studie een paar jaar weggeweest en toen ik terugkwam heb ik een huis in Delfzijl gekocht. Toen kwam ik in relatie met Erwin en die had hier zijn cafés.

☺ **Welke cafés waren dat toen?**

Erwin: De Foggy Dew in de Waterstraat, De Hooizolder in de Schoolstraat en 'T Zeepaardje in Termunten maar dat was maar heel kort. In 'T Zeepaardje kon je ook snacks en dat soort dingen krijgen.

Cindy: Dus zo ben ik in Delfzijl beland en zo ben ik ook in de horeca beland. Erwin ging failliet met zijn zaken en toen was hij eerst postpakketjes bezorger en daarna slachter. Erwin wilde toen graag weer een kroeg maar ik ambieerde het niet maar we waren toen zelf vaste klant in Café Centrum en we zeiden wel tegen elkaar als dit ooit vrij komt dan wil ik dat wel.

Ik dacht dat gebeurt toch nooit maar tot het op een dag dan toch zover was. We waren toen goed bevriend met de toenmalige eigenaren en toen zijn we op 1 Januari 2009 begonnen. Ik ben van oorsprong ergotherapeut en dat heb ik er eerst nog

naast gedaan maar de combi met een horecazaak en mijn eigen werk bleek niet haalbaar. Erwin is ook eerst als slachter blijven werken maar ook dat was te zwaar. Toen Erwin en ik uit elkaar gingen kreeg ik wat met jou natuurlijk en toen hebben we dat door omstandigheden overgenomen en zo is ook mijn binding met de Farmsumers meer aan de orde.

### ☉ **Hoelang bestaat Café Centrum al?**

Erwin: Als Café Centrum sinds 1956 en daarvoor was het Café Het Zwarte Paard en dat was van de familie Noorman.

Jan: Dit was toch eerst ook een peerdestalling?

Cindy: Dat zit daarnaast. Hier werden ook de lijkkoezen en paarden gestald en dan vanuit hier werd dat toen ingezet.

Erwin: Die paardenbakken zitten er nog steeds.

Kevin: En Café Stad en Lande bestaat al meer dan 250 jaar weet ik toevallig.

Cindy: Het leuke is dat toen het vroeger meer een pension en herberg functie had het in naam altijd hetzelfde geweest is en dat is wel echt heel bijzonder.

Helaas is er van de buitenkant niet veel zichtbaar en wij willen graag gevelverbetering. Zou mooi zijn als dat samen met de gemeente tot stand kan worden gebracht.

### ☉ **Nou de onvermijdelijk en overbodige vraag, heeft de coronacrisis veel invloed op jullie?**

Erwin: Voor iedereen is het lastig en heeft het impact maar voor ons heeft het een hele grote impact.

Cindy: Iedereen heeft er in meer of mindere mate te maken met de corona en de uitwerking daarvan maar de uitwerking op een café bedrijf hoef ik niet uit te leggen natuurlijk.

Erwin: We zijn in de eerste lockdown al twaalf weken dicht geweest en ondanks dat het veel geld heeft gekost en veel zorgen heeft gebracht hebben we dat redelijk overleefd. Nu is dat een compleet ander verhaal. De tijd zal het leren.

Cindy: We moeten het deze keer ook een beetje meer hebben van de steun uit de overheid. We gaan er zelf vanuit dat we in half januari weer open kunnen en Erwin denkt in het slechtste geval pas in maart. Het heeft ook gewoon hele grote sociale gevolgen. Er zijn ook veel vaste gasten die niet veel thuis hebben en die voor een praatje en de gezelligheid komen. Dat wordt vaak onderschat die sociale functie.

Erwin: Die drie maanden dat we weer open zijn geweest is ook een moeilijke tijd geweest. Alle regeltjes en druk die erbij komt om de regels zoveel mogelijk te handhaven en de handhavers die je steeds in de nek krijgen met een controle. Ook dat moet je niet onderschatten. En mensen met een borrel op zijn toch ook gewoon wat vrijer en wij zijn zelf niet anders hoor maar wij zijn dan wel eindverantwoordelijk. Maar de tijd zal leren hoe het afloopt.

Cindy: We zijn natuurlijk ook niet alleen voor onszelf verantwoordelijk. We zijn ook verantwoordelijk voor onze medewerkers. En omdat we zo'n sociaal bedrijf zijn

voelt het niet als medewerkers want wij zijn echt een hechte familie en ook daar zijn we verantwoordelijk voor.

Erwin: Onze doelstelling is dan ook iedereen aan het werk houden en overleven en er daarna weer vol met onze gasten voor gaan! Voor Farmsum zal het ook lastig zijn, dat loopt ook gewoon door.

Kevin: Klopt, ook dat moeten we met zijn allen doen. Gelukkig zijn er een paar leuke acties geweest zoals de Rabobank clubactie en Rondje voor de club.

Zoiets had ik voor de kroeg ook al wel in gedachten. Het leek mij ook leuk om het Pieterpad van Pieterburen naar de Sint Pietersberg te lopen (498 km).

Cindy: Dan loop ik met je mee, voor de kroeg wel. Want ik wil niet zo maar schooien om geld maar zo'n actie lijkt mij fantastisch.

Erwin: Dan wil ik ook nog wel meelopen!

Jan: Doar hoal ik joe aan he.

### 🎯 **Nou we het toch over bewegen hebben, hebben jullie zelf ook gesport?**

Erwin: Ik heb van mijn vierde tot mijn twaalfde op judo gezeten, daar was ik ook best goed in. Toen ben ik op atletiek gegaan en daar bleek ik veel talent voor te hebben en heb ik ook hele goede prestaties behaald.

Ik ben tijdens de paralympische spelen in Assen nog guide-runner geweest. Dan moet je iemand met een touwtje ertussen in de goede baan houden en die jongens kunnen hard rennen en jij moet dan nog harder rennen. Dat was bij het Oost Duitse team toen. Zelf ben ik tweede geweest van Europa op de 200 meter en vier of vijf keer Nederlands jeugdkampioen. Meerkampen was ik ook goed in.

Er had best meer ingezeten maar die topsport mentaliteit heb ik niet. Ik heb ook nog gevoetbald bij Meedhuizen en bij Neptunia. Nou Poker ik nog en sta ik 184<sup>e</sup> van Nederland.

Cindy: Ik was niet zo goed in sporten maar ik heb gezwommen en gehandbald. Erwin was ook nog heel goed in darten. Zwemmen vond ik wel echt heel leuk. Ik ben gewoon niet zo'n sporttype.

### 🎯 **Hebben jullie ook een favoriete voetbalclub of speler?**

Erwin: Van profvoetbal natuurlijk Fc groningen en mijn favoriete speler moet ik even over denken. Laat Cindy eerst maar wat zeggen.

Cindy: Hallo, dat weet ik toch niet.

Erwin: Jij moet Farmsum zeggen dus jij bent fan van Farmsum!

Cindy: Ik vindt goud!

Erwin: Op de Nederlandse velden vind ik Daley Blind heel goed, bij Fc Groningen was die echt heel goed.

Kevin: En jij geen een Cindy?

Cindy: Jij wil gewoon dat ik Farmsum zeg. Internationaal vind ik Ajax wel leuk.

Erwin: Bij Farmsum zie ik een beetje terug wat ik ook af en toe bij ons in de kroegen zie, een vaste schare mensen die heel betrokken zijn. In alles straalt

Farmsum uit dat het een warme club is waar heel veel mensen ook echt clubgevoel hebben!

Cindy: Dat voel je ook terug in de cafés vind ik. Het is 1 met de cafés, zo voelt dat gewoon. Dat vind ik heel mooi aan Farmsum.

### ☺ **Wat kan vv Farmsum voor jullie betekenen of andersom?**

Erwin: Wij vinden de binding zoals die nu met de cafés is hartstikke leuk en wij willen in de toekomst ook gewoon wat voor de club kunnen betekenen.

Cindy: Zouden wij los van de corona nog wat voor de club kunnen betekenen?

Kevin: Daar overval je me een beetje mee, ik zou het zo snel even niet weten.

Erwin: Jullie kwamen ons toch ook geld brengen om onze borden eraf te halen omdat er ruimtegebrek is haha.

Jan: Wie zoln nait duurvn.

Cindy: Ik wil wel meegeven dat we nog steeds het aanbod staan hebben om 1 keer per jaar het livemuziek te sponsoren. Dat is nu al een paar jaar niet gebeurd dus vandaar dat ik het nog even weer zeg.

Kevin: Dat is fantastisch en dat ga ik zeker in de peiling houden en daar gaan we zeker gebruik van maken.

Cindy: Dat moet ook want anders is het zonde voor jullie zelf en het is een teken van liefde en waardering van ons naar jullie toe.

### ☺ **Hebben jullie ook nog tips, verbeterpunten of ideeën voor ons als club?**

Erwin: wat ik dus al zei, wat jullie nu doen en hebben, die saamhorigheid, die moeten jullie vasthouden want die verbondenheid is jullie kracht!

Cindy: Daar ben ik het helemaal mee eens.

### ☺ **Nou de moeilijkste en laatste vraag, wat zouden jullie doen als jullie 1 dag de baas van Nederland zouden zijn?**

Erwin: Lastig ja.

Cindy: Ik zou in het algemeen wel willen dat mensen toleranter mogen zijn en wat meer respect voor elkaar mogen hebben. Al die meninkjes en kleinzerigheid en elkaar steeds maar afserven. Laat iedereen eerst zorgen dat zijn eigen leven goed is.

Erwin: Je eigen identiteit behouden.

Cindy: Als iemand anders leeft of doet als jij, wie zijn wij dan om er wat van te vinden. Dat gaat nou ton in den treure, dat is heel vermoeiend. We hebben nou een zeurcultuur, dat is jammer.

Erwin: Pieter Trodden zei altijd: Niet lellen maar pellen!!

### ☺ **Hartsikke bedankt voor dit gezellige en leuke gesprek!**

Cindy: Graag gedaan, was heel leuk. We zijn benieuwd naar het gesprek.

Erwin: Ja, was leuk. Jullie ook bedankt.



Erwin & Cindy achter de bar van Café Centrum

De eerste tien zitten erop. In Januari gaan we weer verder met dit item.